

Nyhedsbrev november 2017

Efteråret har for alvor bidt sig fast – og det rusker i træerne, bladene falder af og inden vi får set os om, så har vi december, vinter og måske sne. Vi putter os lidt mere indenfor, men glemmer ikke at komme ud, og ud i al slags vejr. Jeg er så imponeret over vores børn (og også lidt af de voksne). At se børnene ude i al slags vejr (i mere eller mindre velegnet sko og tøj), se hvordan de leger, løber og går rundt på vores dejlige udeareal – det er en gave. Vores nye legeredskaber står, som om de altid har været der, og de bliver brugt – mest af de små – men også de store finder vej.

Jeg skriver det lige for en sikkerheds skyld igen – *der findes ikke forkert vejr, men forkert tøj*. Sørg nu for at både store og små har det tøj med, der er nødvendigt, når I voksne nu har valgt en skole i bevægelse – en skole som bruger natur og udekultur rigtig meget. De små – 1., 2. og 3. klasse skal stadig være på udeskole i næsten fire klokketimer – det kræver varme jakker og bukser – gode støvler, og så kan de klare hvad som helst.

Torsdag d. 2. november holder vi Åben Skole fra 12.30 til 16.30 under friskolesloganet ”Ikke to skoler er ens”. Vi åbner skolen for de, som ikke kender os, ikke kender friskoler eller bare overvejer om Trelleborg Friskole er deres børns skole. Vi vil vise dem en helt almindelig dag – skoletid, SFO/klub og masser af forældre, da vi samme dag har samtaler i 1., 2. og 3. klasse. Christine og Jannie fra bestyrelsen kommer også og har I forældre lyst – så er der også rum for samtale med jer. Vi har pladser i vores kommende 0. klasse og et par af vores andre klasser har også en plads eller to. Kender I nogen, som overvejer deres børns skolegang, så henvis endelig til Ditte.

Bestyrelsen er, som I ved, i fuld gang med at få ordnet al det praktiske i forlængelsen af Støtteforeningens gave, pavillonen. Der skal søges byggetilladelse, pavillonen skal deles og flyttes – det koster også lidt – og der skal gøres klar på grunden til at sætte pavillonen. Vi får 120 kvadratmeter mere at være inde på. Vi har endnu ikke besluttet, hvad de skal bruges til – det kommer.

Uge 46 er traditionen tro teateruge. Vi hører og synger allerede nu nogle af sangene til morgensang og i torsdags fik børnene i 6. klasse deres roller. Resten af skolen skal synge, udvikle og deltage i et gøgler-optog og så skal der laves kulisser, sys tøj og produceres rekvisitter. Stykket spilles 3 gange som altid fredag d. 17. november. Formiddag for bedsteforældre og særlig indbudte fra andre friskoler og børnehaver, og om aftenen to forestillinger for forældre og søskende. I får som altid nærmere besked.

9. klasse får nogle lidt anderledes skoledage her i november. Mens 0. til 8. klasse er optaget af teater, så er 9. klasse i praktik, og inden måneden går på hæld, har de også haft terminsprøver. De skal i den grad prøve sig selv af, og det på en meget mere individuel måde end vanligt – på godt og ondt.

I november og december måned er Anders på barsel og erstattes derfor af henholdsvis Daniel og Haudam. Ann-Sophie er kommet på fuld tid som lærer og derfor har vi budt også Frederik velkommen som vikar i både skole og sfo/klub.

Vi synes selv, at vi igen er heldige med vikarer og det er godt vide når lærerne enten er syge, holder fri eller er på kursus, som fx Jette, der er væk en hel uge på kursus i dansk i overbygningen.

Jeg selv holder i absolut stilhed min 1 års dag – nu kender jeg årets gang, og jeg har stadig meget at lære. En stor og åben tak til Ditte, som ikke bare har taget godt imod, men som fortsat og igen og igen hjælper, støtter og sparrer. Tak siger jeg også til alle medarbejdere, som knokler på og udfylder deres opgaver. Bestyrelsen som træder til med mere end en hjælpende hånd og til jer forældre, som jeg stille og roligt lærer at kende i samtaler, typisk og helst om jeres børn. Jeres børn er helt særlige, og dem har jeg efterhånden også lært godt at kende, nogen mere end andre. Jeg føler mig fortsat godt tilpas på skolen og nyder hver morgen at gå til morgensang med børn og voksne.

I forældre – og bedsteforældre – er også altid velkomne til morgensang. Vi begynder kl. 8.00, eller når bussen er fremme. Ind til videre har bussen holdt tiden, men hvem ved, om det kan fortsætte, hvis vinteren for alvor giver sne – det får vi at se.

Ind til da: God november

Med venlig hilsen

Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole